



Algemeen Jaarverslag Rafaëlgemeenschap Joël Zoetermeer 2022

Onderwijs

De jaartekst voor 2022 bestond uit twee teksten: “Want God heeft ons niet een geest van lafheid gegeven, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. (2 Timotheüs 1: 7)” en “Daarom, mijn beminde broeders-en-zusters, wordt standvastig, onverzettelijk, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer! (1 Kor. 15: 58)”.

Deze jaartekst is in 2022 de rode draad geweest door de preken heen, ook sprekers van buiten onze gemeente hebben deze jaarteksten vaak gebruikt om in hun prediking naar te verwijzen.

In onze verschillende activiteiten als gemeente weten we dat ons werk voor Hem niet tevergeefs is geweest!

Bestuursleden per 1-1-2022

Tussen haakjes staan de statutaire functies genoemd.

- Yusuf en Hilda Kizilirmak (voorzitter)
- Marjon Dijkman-den Hollander (secretariaat)
- Elly Prins (penningmeester)

Aanbiddingsteam

Het jaar 2022 was een jaar van langzaam weer opbouwen. Als team zijn we stabiel gebleven en we steunen elkaar waar en wanneer mogelijk.

Heel fijn was de comeback van één van onze pianisten. Het samen muziek maken werkte inspirerend voor het team. We zijn weer gestart met aanbiddingsavonden, 1x per maand op een door-de-weekse avond.

Tijdens de kerstsamenkomst bestond het team éénmalig uit zeven personen: 1 pianist, 2 gitaristen, 1 violiste en 4 vocals. Dat was geweldig, maar helaas te belastend om vaak te organiseren. Ons verlangen blijft om de gemeente mee te nemen in lofprijs en aanbidding en de weg te banen voor het ontvangen van Gods woord. Vanwege het tekort aan muzikanten maakten we ook nog regelmatig gebruik van de muzikale ondersteuning van Opwekking of Youtube.

De afstemming met geluid en techniek blijkt tijdens de samenkomsten steeds van groot belang. We zijn blij met de mensen van het techniek- en beamteam.

Gebed

Jakobus 5 : 15 – 16 “En het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.”



Bidden op maandagavond

We zijn gestart met online bidden en in de lente weer fysiek bij elkaar gekomen in een bedrijfsruimte voor de gebedsavond op maandag.

Het aantal bidders op de maandagavond is dit jaar toegenomen. Dit is echt gebedsverhoring: God zelf moedigt mensen aan en voegt nieuwe mensen toe.

Voor tussentijdse noden worden de bidders van de gebedsgroep acuut op de hoogte gebracht via een gesloten gebeds-app. Alles wat tijdens die avond besproken wordt blijft bij de aanwezige bidders.

We bidden voor heel veel verschillende zaken, zoals: noden in de gemeente, voor de zieken, families, kinderen, kennissen, vrienden, de regering, het land, de eigen gemeente Zoetermeer, Israël (de vrede van Jeruzalem), dat de oorlog in Oekraïne stopt, zendelingen, tegen zelfmoorden en voor de leiders van deze wereld. Er is eigenlijk geen onderwerp dat niet aan de orde komt.

De bidders onderling bemoedigen elkaar ook door gebed of door praktische hulp. We ervaren dat onze Heer en Heiland een hoorder en verhoorder van gebeden is.

Wij danken God de Vader dat wij betrokken mogen zijn bij Zijn werk:

- Vanuit de gemeente in maart gebedswandeling gedaan en gebeden bij de AZC-locatie A12.
- Project schilderwerk in AZC-locatie A12.
- Gebedsondersteuning tijdens actie in het Stadshart van één van onze gemeenteleden tijdens Halloween.

Ieder lid van onze gemeente is welkom op deze gebedsavond. Wij blijven bidden dat mensen zich meer met de gemeente betrokken weten en dat een ieder zijn/haar bediening of roeping mag weten. Ons gebed is dat dit ook door de weeks doorgaat en niet alleen op zondag tijdens de dienst.

Bidden en vasten

Tijdens de periode van bidden en vasten, zijn er diverse woorden en beelden ontvangen, die we delen in dit jaarverslag.

Ontvangen woorden:

- Laat wat wij doen gedreven is door de Liefde. Liefde voor God en liefde voor de mede mens. Zonder onderscheid. God heeft al zijn Liefde in ons geplaatst en wij kunnen in en door liefde de dingen namens Hem doen.
- 1 Petrus 3: 8 : Wij zijn geroepen om te zegenen.
- 1 Cor 13: Liefde Verdraagzaamheid, elkaar zegenen, trouw en toegewijd zijn.
- Treed naar buiten.
- Jesaja 41:10 Wees niet bang.
- God zal de weg wijzen door steeds aanwijzingen (paaltjes langs de weg om weg te wijzen. Wij moeten ook goed kijken waar de paaltjes staan.
- Kolos 4: 5 en 16: gebruik elke gelegenheid om het evangelie te verkondigen.
- God wil ons het onbekende geven / Hij wil ons verrassen.
- Kijk terug wat Ik al gedaan heb.
- Gastvrij zijn. Hoe ontvangen wij de mensen die Hij stuurt, die naar ons toe gaan komen.



Beelden:

- Uitgestrekte arm (om mensen te kunnen omarmen)
- Tafel (zoals wij aan tafel zitten in de zaal). Godstafel :altijd aan tafel met Hem en Hij verrast ons allemaal. God is een gulle God.

Gebedsactiviteiten & evangelisatie

Er zijn regelmatig gebeds- en evangelisatie-activiteiten in Zoetermeer waaraan diverse personen uit onze gemeente aan hebben deelgenomen.

- Gebedswandeling in de wijken van Zoetermeer de zgn. Zomerloop
- Evangelisatie met kerst, valentijnsdag en Pasen.
- Gebed voor eenheid binnen gemeentes (kerkgenootschappen) en christenen binnen Zoetermeer. Wij danken God voor de samenwerking die aan het groeien is.
- Gebed tegen Halloween. Ook hier is gebedsverhoring dat de winkeliers Halloween in het Stadshart niet meer willen ondersteunen. Prijs God.

Diaconie

Waar nodig is door de gemeenteleden praktische hulp verleend, de huisgroepen speelden hierbij vaak een rol, maar ook vanuit de gebedsgroep is er praktische hulp. Ook gemeenteleden die wat extra zorg nodig hadden konden op steun van elkaar rekenen in de vorm van maaltijden, klusjes in de tuin, kaartjes bij bijzondere momenten, etc.

Nadat de oorlog in Oekraïne was begonnen en de eerste vluchtelingen naar Zoetermeer kwamen, hebben diverse gemeenteleden geholpen bij het vrijwilligerswerk. Een aantal vluchtelingen bezoekt sinds de zomer ook regelmatig onze zondagse diensten.

Zoals elk jaar heeft een aantal mensen in de aanloop naar kerst een extra attentie ontvangen. Afhankelijk van de situatie was dat iets praktisch, een gezellig gevulde mand met lekkers of een cadeaubon te besteden in een supermarkt. De bestuursleden hebben deze kerst attentie bij iedereen thuis gebracht. Ook de Oekraïense vluchtelingen hebben van de gemeente een kerstgift gehad.

Wij zijn dankbaar voor alle zegen die Vader afgelopen jaar weer heeft gegeven.

Pastoraat

God de Vader is goed, Zijn kracht en inzicht is altijd voorhanden.

Op deze basis is er door een aantal mensen pastoraat verleend aan personen in de gemeente. Ook 'meelopen' met iemand die inzichtelijke gesprekken nodig heeft, is voor gekomen.

Door een luisterend oor te zijn voor mensen en gewoon samen te bidden, kwam er rust en kon het bij God worden gebracht, omdat hij de oplossing geeft.



Huisgroepen

Er zijn twee huisgroepen, waaraan in totaal ongeveer 25 personen deelnemen. Beide huisgroepen worden geleid door 2 personen.

Huisgroep 1

We zijn als huisgroep in 2022 verder gegaan met het bespreken van de Psalmen en hadden er tegen het einde van 2022 bijna 30 besproken. Elk lid heeft minimaal één keer zijn of haar favoriete Psalm behandeld. De manier waarop dat gebeurt is heel verschillend. De één analyseert iedere tekst, de ander geeft een doorkijkje naar de geschiedenis en achtergronden, weer een ander maakt er een 'one-man-show' van. Mooi dat in een kleine groep alle talenten zichtbaar worden.

We zijn als groep ook betrokken bij elkaar en leven met elkaar mee. Daar waar nood is proberen we elkaar zowel in gebed als praktisch te steunen. Wanneer nodig voor elkaar koken, boodschappen doen, huis stofzuigen, ramen zemen, etc.

Naast het bestuderen van een Bijbelgedeelte, bidden we voor elkaar, voor onze families en gezinnen, de gemeente, onze stad en de andere punten die naar voren komen.

Huisgroep 2

We zijn dit jaar weer begonnen met ontmoetingen via Skype. Gelukkig konden we elkaar weer vrij snel in het echt ontmoeten in een bedrijfsruimte. We hebben verschillende onderwerpen besproken, afgewisseld met het spel Droom in Uitvoering. De onderwerpen die we besproken hebben zijn o.a. gebed, waar is God in het lijden, en aanbidding. In april hadden we een pizza en filmavond waarin we de film War Room hebben bekeken. De afsluitende barbecue kwam helaas te vervallen omdat een aantal huisgroepleden covid hadden.

In september zijn we begonnen met het kijken naar afleveringen van The Chosen, over het leven van Jezus en zijn volgelingen, afgewisseld met wat luchtigere avonden. We kwamen om praktische redenen bij elkaar bij één van de leden thuis.

Het was een bewogen jaar waarin we van alles hebben meegemaakt met elkaar en veel met elkaar hebben kunnen delen.

Kinder-, tiener- en jongerenwerk

Kinderen

Ook dit jaar zaten de kinderen in de zaal tijdens de gehele dienst. De kinderen zitten samen met hun ouders aan een aparte tafel. Als daar de mogelijkheid toe is, komt er iemand anders bij de kinderen aan tafel zitten, zodat ouders zich op de preek kunnen focussen.

Afgelopen jaar werkten de kinderen tijdens de zangdienst steeds vaker al aan de werkbladen voor tijdens de preek. We hebben ons best gedaan om de kinderen te motiveren om met de zangdienst mee te doen. Om de kinderen tijdens de zangdienst te betrekken worden er nog steeds vlaggen, muziekinstrumenten of linten klaargelegd. Op het moment liggen er werkbladen en knutselwerkjes op thema/verhaal in een map in de kast. Iedere zondag kan er een onderwerp worden gekozen waar de kinderen het verhaal van kunnen lezen en een werkblad of knutsel bij kunnen maken.

Als er gasten met kinderen waren, werd ervoor gezorgd dat ook voor deze kinderen een knutsel- of werkblad klaar werd gelegd.



Tieners & jongeren

De tieners uit de gemeente zijn ook dit jaar trouw naar de jeugdavonden van Parousia blijven gaan. Zij zijn afgelopen jaar mee op kamp geweest en zetten daar hun talenten in door te helpen met de techniek bij de tiener- en jeugddiensten. Als er activiteiten zijn waaraan deze tieners of jongeren mee kunnen doen, hetzij landelijk of regionaal, wordt ervoor gezorgd dat zij hiervan af weten. Als zij aangeven hier graag aanwezig bij te willen zijn worden de praktische zaken gezamenlijk georganiseerd.

Dit jaar zijn er vanuit Rafaël Nederland steeds meer tiener-/jongerenactiviteiten. Het tienerweekend was weer een groot succes, maar zo is onze jeugd ook aanwezig geweest op het kerstgala, de tienerdienst en mee geweest op enkele jongerenweekenden. De tieners zijn hier enthousiast over en gaan graag naar deze activiteiten.

Zending

In 2022 hebben we als gemeente aan de volgende mensen en doelen financiële ondersteuning gegeven via onze maandelijkse offerande:

- Hart voor Haïti
Deze stichting helpt de allerarmsten en meest kwetsbaren op Haïti met o.a. een kinderdorp en ouderengroep.
- CODAH (Children of Destiny at Home)
Zij bieden ondersteuning en versterking aan kwetsbare gezinnen in de Zulu townships van Zuid Afrika.
- Simon en Anneke Taal persoonlijk
Simon en Anneke hebben jarenlang CODAH geleid en wonen inmiddels weer in Nederland. Zij hebben het financieel niet breed en daarom ondersteunen wij hen nog financieel.
- Zendingsschool in Constanta Roemenië (Romanian Centre of Cross-Cultural Studies)
Deze zendingsschool biedt onderwijs en training aan Roemeense christenen om hen toe te rusten voor een kort of lang verblijf in een niet-christelijk land. Zij leren hoe ze het Evangelie kunnen delen met mensen uit andere culturen.
- Ina Hrisca & Christian Kopjar persoonlijk
Ina heeft jarenlang de zendingsschool in Constanta geleid; naast ondersteuning van de zendingsschool hebben we ook Ina persoonlijk ondersteund. In juni 2022 is zij getrouwd met Christian en heeft ze haar taak als directeur in oktober neergelegd. Als gemeente blijven wij Ina, nu samen met Christian, ondersteunen, zodat zij worden voorzien in hun persoonlijke behoeften terwijl zij hun werk als zendelingen in Liberia doen.
- Open Doors
Deze stichting ondersteunt wereldwijd de vervolgte christenen.
- Yad L'ami
Deze stichting is werkzaam in Israël onder de holocaust slachtoffers, kinderschulpjecten, en andere kwetsbare groepen o.a. kinderen in Sderot aan de grens van Gaza.
- Christenen voor Israël
Als gemeente geven we specifiek voor de terugkeer van Joden naar Israël (project 'breng de Joden thuis'). In 2022 was dit vooral voor Joden uit Oekraïne.



Enmalige projecten 2022

- **Bake4Ukrain**
Deze stichting is in de eerste dagen nadat de oorlog in Oekraïne begon, opgezet om de kwetsbaren (ouderen, gezinnen met gehandicapte kinderen) die achterbleven in het land te voorzien van brood en soep. Ook werden andere levensmiddel en medische hulpmiddelen geleverd.
- **Fousquare kerk in Turkije**
Vanuit Rafaël Nederland wordt o.a. de Foursquare kerk in Turkije ondersteund als één de zendingsdoelen. Aan de gemeenten is gevraagd om in 2022 extra te geven voor een aantal zendingsdoelen; wij hebben gekozen voor de kerk in Turkije.
- **World Vision**
World Vision is een wereldwijde organisatie die voor kansarme kinderen nieuwe kansen creëert. Wij hebben als gemeente gegeven voor de actie “wereldcadeaus”.
- **Stichting Tamar**
Deze stichting ondersteunt zendingen sociale projecten - zoals armenzorg en kindertehuizen – wereldwijd en in het bijzonder in het Midden Oosten.
- **Gezin in Pakistan**
De vrouw van dit gezin in Pakistan runt een schooltje voor heel arme kinderen. Zij geeft hen te eten en bijbelonderwijs. Dit gezin wordt al ondersteund door gemeenteleden en hebben wij als gemeente met de offerande extra financiële ondersteuning gegeven.

Ook hebben we aan diverse doelen aparte donaties gedaan aan, waaronder EO Metterdaad t.b.v. Oekraïne, de bruiloft van Ina en Christian, de voedselbank Zoetermeer en het Leger des Heils Zoetermeer. Deze doelen worden soms door gemeenteleden aangedragen bij het bestuur. Ook heeft een deel van onze maandelijkse zendingsdoelen een extra (kerst)gift ontvangen.

Techniek

Het was in navolging van de voorgaande jaren met beperkingen vanwege covid, wederom een jaar waarin we de eerste maanden, nog rekening moesten houden in de praktische uitvoering tijdens de samenkomsten i.v.m. de coronabeperkingen en hebben we zodoende, nog tot eind april, de samenkomsten in beeld opgenomen en de videoregistratie aangeboden via YouTube en de website van de gemeente.

Nadat het leven in april weer bijna een normale vorm aannam, zijn we afscheid gaan nemen van de videoregistraties en zijn we weer overgegaan op het verspreiden van alleen de eenvoudigere audioregistratie van de preek, ook weer te beluisteren en/of downloaden via de verspreide link via de website van de gemeente.

Na de zomerstop is het verder een normaal jaar geweest, waarin er geen bijzonderheden meer waren om rekening mee te moeten houden, en hebben we zonder problemen onze service met veel tevredenheid uit kunnen voeren, en mogen we terugkijken op een gezegend jaar met elkaar.