

## Jaarplan 2021 Rafaëlgemeenschap Joël Zoetermeer

We zijn het jaar gestart met een nieuwe periode van lockdown, maar ook met een heel praktische jaartekst en door het jaar heen zal deze tekst en de uitwerking daarvan regelmatig terugkomen in de prediking. We willen niet alleen hoorders zijn, maar ook daders. Onze jaartekst voor 2021 is uit Johannes 13 de verzen 34,35

*“Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt”.*

Zodra er versoepelingen zijn gaan we de ruimte gebruiken voor meer praktische toepassing van onze plannen.

### **Samenkomsten**

Bij de start van 2021 willen we het streamen van de samenkomsten een kans geven. Vanwege de lockdown hebben we in 2020 de onderdelen zangdienst en preek apart opgenomen en samengevoegd op de website geplaatst. Uiteindelijk zou zijn als we in de toekomst de samenkomsten live kunnen uitzenden.

We streven er naar om gemiddeld 2 zondagen per maand een spreker van buiten onze eigen gemeente uit te nodigen. De andere zondagen zullen sprekers vanuit de gemeenschap worden ingezet.

We gaan door met de preekbespreking op zondagavond.

### **Techniek/beamer**

Nu techniek een belangrijkere rol is gaan spelen in het opnemen en streamen van de samenkomsten, willen we investeren in teambuilding en toerusting van het techniekteam.

Het beamteam kan versterking gebruiken.

### **Onderwijs**

Als leden van de gemeenschap willen we leren uit de Bijbel en van elkaar. De plek hiervoor is met name de huiskringen en de preekbespreking.

We hebben voeding nodig om te kunnen groeien. Het onderwijs is gebaseerd op de Bijbel. Ons doel is God beter te leren kennen en te groeien in de relatie met God en met mensen.

Een aantal gemeenteleden wil ook in kleinere setting dieper ingaan op theologische onderwerpen.

### **Huisgroepen**

De huisgroepen zullen zich naast Bijbelstudie ook blijven richten op zorg voor elkaar en persoonlijke groei. De groepen staan open voor nieuwe deelnemers.

### **Evangelisatie/zichtbaarheid in de wijk**

We hebben een banner ontworpen om aan het hek van de school te hangen, met daarop de tekst: Weg van geloof? En een welkom om binnen te komen voor een kop koffie en een praatje. Deze willen we, zodra de maatregelen het toelaten, wekelijks van 9.00-12.00u. ophangen. Er moet dan altijd iemand beschikbaar zijn voor een gesprek.

We hopen dat we in 2021 wel kunnen deelnemen aan het Feest van de Geest en dit als middel kunnen gebruiken om actief het evangelie te delen d.m.v. kunst. Daarnaast bieden we ondersteuning bij individuele initiatieven.

**Diaconie** Ook in 2021 bieden we ondersteuning aan mensen, die dat nodig hebben en daar om vragen. Aan het eind van het jaar ontvangen ouderen en mensen die leven van het minimum een attentie. In het bijzonder willen we ook ondersteuning geven aan kwetsbare groepen in Zoetermeer.

## **Financiën**

We willen verantwoord omgaan met de bijdragen van de gemeenteleden. In het afgelopen jaar konden we in december extra giften geven aan projecten in Zoetermeer en aan onze vaste zendingsdoelen. Ook in 2021 willen we zo omgaan met de financiën en waar nodig activiteiten in Zoetermeer ondersteunen.

Indien nodig zal er extra geïnvesteerd worden in de technische ondersteuning.

## **Aanbiddingsteam**

Als er weer gezongen kan worden in een gesloten ruimte willen we de open-avonden voor nieuwe zangers en muzikanten voortzetten. We bieden kansen aan jonge mensen om uit te stappen en hun talenten in te zetten. Elk team heeft op zondag een eigen invulling en krijgt daarin ruimte. Het gaat niet om óns, het gaat er niet om dat wij perfect spelen en zingen. Wij staan in dienst van Hém en mogen onze talenten hierin gebruiken.

## **Verschillende doelgroepen**

Zodra we weer kunnen samenkomen zal er regelmatig tijdens de samenkomst een programma voor de kinderen worden aangeboden. Een aantal leden heeft aangegeven dit te willen oppakken.

De tieners en jeugd hebben zich aangesloten bij leeftijdsgroepen van Parousia. Dat gaat in 2021 door.

We willen voor verschillende doelgroepen eigen activiteiten organiseren.

Voor onze jongeren organiseren we deelname aan, Opwekking, U-turn, en het Four Square Europe kamp.

Voor de vrouwen willen we, zodra het kan weer vrouwenmiddagen organiseren en voor de mannen mannenavonden.

## **Gebed**

Elke maandagavond is er apart tijd voor gebed door een selecte groep. Dagen voor vasten en gebed worden georganiseerd. Dit gebeurde ook op de zaterdag voor de startzondag. De gebedsapp wordt gebruikt om op te roepen voor gebed voor speciale doelen.

## **Zending**

De projecten die we voor de zending ondersteunen, voor 2021 zijn:

- Hart voor Haïti, te weten de stichting zelf en een sponsorkind van de stichting,
- Children of Destiny at Home & Simon & Anneke Taal,
- De school voor interculturele zending in Roemenië en hun uitvoerend directeur.
- Stichting Yad L'Ami
- Stichting Christenen voor Israël, met name Breng de Joden thuis.

We ondersteunen de projecten in contacten, gebed en financiën.

## **Verbinding**

We maken deel uit van het plaatselijk kerkelijk platform: Beraad van Evangelische Gemeenten in Zoetermeer (BEGZ). Vertegenwoordigers van ons bestuur nemen 1x in de 2 maanden deel aan de bijeenkomst. Jaarlijks wordt met Hemelvaart een gezamenlijke, feestelijke dienst georganiseerd. Daarin zullen we ook dit jaar participeren en ons steentje bijdragen.

Ook maken we deel uit van Rafael Nederland. Bestuursleden en adviseur zijn betrokken bij landelijke overleggen en leveren daar hun inbreng namens de gemeente.