

Gaven van de Geest: een extraatje voor pinkstergelovigen?

Ik werd een tijdje terug aan het denken gezet door een artikel van een Rooms-katholieke broeder.

Dat ging over de hernieuwde aandacht voor de Geest. Hij besprak twee kanten: een prikkel voor de kerk, en -vooral dat zette me aan het denken- een prikkel voor de moderne cultuur...

De Heilige Geest een prikkel voor de moderne cultuur?!

Het artikel begon met de eenheid, en één en dezelfde Geest. Zo kwam ik bij Johannes 17.

<lezen vers 16-23>

Wij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben, zegt Jezus. Wow, dat is een bijzondere positie!

... en wij zijn in de wereld gezonden, net als Jezus. Dat is een bijzondere opdracht.

Daar is de 'Trooster' voor gekomen, lezen we in Johannes 16.

<lezen vers 5-7 en 12-15>

De HG wordt hier de Trooster genoemd, omdat het speelt in de situatie van bedroefdheid over het vertrek van Jezus.

Bijzonder is dat de HG het werk voortzet, waar de discipelen niet kunnen bevatten wat Jezus nog wil vertellen. De HG is dus ook een leermeester voor ons, en zal ons de weg wijzen, staat er. We hebben als discipelen van Jezus de HG absoluut nodig. Dat leren we hier.

Ik ga weer terug naar hoofdstuk 17.

Wij mogen één zijn, zoals de drie-eenheid één is. Dat is meer dan eenheid van opvatting, meer dan eenheid van streven of geloven. Het gaat om een zeer bijzondere verbondenheid.

Dat herinnert me aan de beschrijving die Henk Rothuizen regelmatig gebruikt: dansen binnen de kring van Vader-Zoon-Geest.

Een bijzondere verbondenheid; kijk bijvoorbeeld maar eens naar vers 22.

<lezen vers 22>

Het woord 'heerlijkheid' viel me op. Daar ben ik op door gaan zoeken. Heerlijkheid die daar wordt genoemd is "Doxa" in het Grieks. Verwant aan het Hebreeuwse woord "Shekina": de heerlijkheid van God!

Wow, alweer een bijzonder stukje tekst.

Wacht even, shekina, dat was datgene dat Mozes zag, waarna de Israëlieten zijn gezicht niet meer konden aanzien.

Het was de heerlijkheid van God die in de tempel neerdaalde.

En wij zijn een tempel van de Heilige Geest, staat er geschreven.

Kijk dan eens naar 2 Korinthe 3 vers 7-8:

<lezen vers 7-8>

Hallo, hier wordt een directe link gelegd tussen de 'bediening' (het dienen, de hulp) van de HG en de heerlijkheid (doxa). Dus, Jezus, God in ons...

Dit lijkt niet op een 'extraatje' voor bepaalde gelovigen 😊

De HG is een levens veranderende kracht!

Nu de link naar de moderne cultuur.

Er wordt beweerd dat we in een seculiere tijd leven. Niet-geloven is in de moderne tijd een standaard-optie geworden. De moderne mens ziet zichzelf als onderdeel van een gesloten systeem van actie en reactie. God heeft alleen een plaats in het geloven en denken van mensen. Maar, in het dagelijks leven heb je geen geloof en religie nodig. Het zit je functioneren zelfs in de weg. Tenminste, dat zijn moderne denkbeelden.

Maar, God is een onontkoombare realiteit. Die kan dingen ook nog op z'n kop zetten.

Daar waar God zich manifesteert, is dat bij uitstel 'ontregelend'. Kijk maar eens naar Pinksteren.

<filmpje van de infographic bijbel>

De discipelen worden beticht van dronkenschap.

Er gingen mensen spreken en optreden die normaal gesproken niet gezien werden als woordvoerders. Ze hadden niet de juiste opleiding, of het juiste geslacht.

Is dat bijzondere aspect je ook al eens opgevallen in Joël 2:

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees:

uw zonen en uw dochters zullen profeteren,

uw ouderen zullen dromen dromen,

uw jongemannen zullen visioenen zien.

Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn

Geest uitstorten.

Hele aparte gebeurtenissen. Een levens veranderende realiteit.

Twee voorbeelden uit het boek Handelingen, hoofdstuk 8 en 9, over Filippus en Ananias:

Filippus deed tekenen (o.a. genezing) en zodoende kwamen mensen tot geloof. Vers 13:

En Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus; en toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld.

Later spreekt een engel tot Filippus om naar een weg in de woestijn te gaan. Daar ontmoet hij iemand die gaat geloven en wordt gedoopt.

Vervolgens wordt Filippus 'weggenomen' door de Geest (vers 39). Daarna is hij in Asdod.

In hoofdstuk 9 lezen we het verhaal van Saulus. Hij 'verwoestte' de Gemeente! God ontmoet hem en hij wordt blind.

Ananias krijgt een visioen waarin hem een precieze locatie wordt verteld. Hij gaat ernaar toe en Saulus wordt genezen en bekeert zich.

Er staan nog meer prachtige voorbeelden in de Bijbel. En er zijn nog meer voorbeelden uit de geschiedenis en uit onze Gemeenschap Joël. De HG is een veranderende kracht in deze wereld.

Deze week spraken Heleen en ik met twee bestuursleden over de huisgroepen. Naar aanleiding van creatieve manieren om Gemeente te zijn in deze crisis, werd er gezegd:

“We moeten eens gek doen. Het nieuwe normaal is ook abnormaal.”

Nou, dat is zo gek nog niet!

De gaven van de Heilige Geest zijn een wonderlijke, levens veranderende kracht!

Zelfs een prikkel in de moderne cultuur, een 'ontregelende' realiteit die leven geeft.

Amen.